



Anaïs Van Waejenberghe

1930 - 2024

*Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn ...*



Gehuld in de warme geborgenheid van wie haar lief en dierbaar waren,
is in het WZC Ons Zomerheem zachtjes van ons heengegaan

mevrouw

Anaïs Van Waeyenberghe

weduwe van de heer August Lambrecht † 2007

Zomergem, 14 maart 1930 - 22 april 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Anaïs
in Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op **ZATERDAG 27 APRIL 2024 om 11 uur.**

Aansluitend zal zij bij haar echtgenoot te ruste gelegd worden
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de aula vanaf 10.30 uur. U kan de familie condoleren na de dienst.

Anaïs laat zoveel na wat mooi is om te herinneren voor

haar zoon en schoondochter

Walter Lambrecht en Nicole Verheye,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hendrik Lambrecht en Stéphanie De Baere,

Julien en Batiste,

Jolien Lambrecht en Jan Tanghe,

Louise en Arthur,

alle aanverwanten van de families Van Waeyenberghe, Lambrecht, Claeys en Leuntjens.

*Oprechte dank aan haar huisarts en het ganse team van het WZC Ons Zomerheem
voor hun jarenlange goede zorgen en hun liefdevolle vriendschap.*

Anaïs kan begroet worden in het funerarium van Van de Velde Uitvaart,
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op donderdag 25 april van 18 uur tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart, t.a.v. de familie
van mevrouw Anaïs Van Waeyenberghe, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.



Van de Velde Uitvaart, Lievegem.





Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn ...



Liefdevolle gedachtenis aan

mevrouw

Anaïs Van Waeyenberghe

weduwe van de heer August Lambrecht

Zomergem, 14 maart 1930 - 22 april 2024

Walter en Nicole,
Hendrik, Stéphanie, Julien en Batiste,
Jolien, Jan, Louise en Arthur,
danken u voor elk woord van troost en medeleven.

Afscheid nemen is met zachte handen,
wat voorbij is samenvouwen en verpakken
in kostbare gedachten ter herinnering aan haar.

Haar trots, haar kracht, haar liefde voor het leven,
haar moed, zo sterk, zij heeft er alles voor gegeven.

Al heeft zij ons verlaten, zij laat ons niet alleen,
al moeten wij haar nu loslaten, zij is altijd om ons heen.