



*Dank aan zijn huisartsen dr. Bruno Vandaele en dr. Joeri Verschelde,
alsook aan het team van Thuisverpleging Ann Nevejans.*

Dirk kan begroet worden in het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b
in Lievegem-Zomergem, op maandag 25 en dinsdag 26 maart van 18 uur tot 19 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van Dirk Vandeweghe, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Lieve echtgenoot van Marleen Wille.

Zorgzame papa en schoonpapa en toffe opa van

Bart Vandeweghe - Kristel Verstraete, Jasper en Hanne,
Cindy Vandeweghe - Stijn Declerck, Sander en Marthe.

Graag geziene zoon en schoonzoon van

Achiel Vandeweghe † - Urbanie De Cokere †,
August Wille - Marie-Louise Sneppe †.

Sympathieke broer, schoonbroer en nonkel van

Yvonne Vandeweghe † - Romain Dobbelaere,
Magda Vandeweghe - Stefaan Van Wonterghem,
Irène Vandeweghe - Willy Standaert,
Jêrome Vandeweghe † - Agnes Neiryndck - Antoine De Meyere,
Ria Vandeweghe - Johan De Jaeger,

en hun kinderen en kleinkinderen.

De families Vandeweghe, Wille, De Cokere en Sneppe rouwen mee.



*Stil en eenvoudig ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig zal je in onze harten blijven voortbestaan.*

We zijn bedroefd om het veel te vroege afscheid van

Dirk Vandeweghe
liefste van Marleen Wille

Beernem, 12 april 1960 - Eeklo, 22 maart 2024

Wij nemen in intieme kring afscheid.



Van de Velde Uitvaart, Lievegem.





*Stil en eenvoudig ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig zal je in onze harten blijven voortbestaan.*

We denken met liefde en dankbaarheid terug aan

Dirk Vandeweghe

liefste van Marleen Wille

Beernem, 12 april 1960 - Eeklo, 22 maart 2024

Marleen, Bart, Kristel, Cindy, Stijn, Jasper, Hanne, Sander en Marthe danken u voor uw warme blijken van medeleven, steun en troost.

Een harde werker, onvermoeibaar.
Je kracht is onze bron van inspiratie.
In elke uitdaging, in elke strijd.
Je bleef standvastig en vol overtuiging.
Maar in de stilte van de strijd moest je opgeven.
Rust zacht.

Marleen, Bart en Kristel, Cindy en Stijn

Opa kip/Ursel,
we zullen onze momenten met jou blijven koesteren.
Je was een super opa, een echte held!
We zijn trots op jou dat je bleef strijden!
We houden van jou ... voor altijd!

Jasper en Hanne, Sander en Marthe

